



Hoe gaat het met.....?

Door Reinier Hitzert



Naam: Henk Buning

Geb. Datum: 10 november 1950

Getrouwd/samenwonend met: Sinds 19 december 1975 (in mijn IJVC-periode) getrouwd met Pita Bakker.

Werkkring: Waterleidingbedrijf Vitens. Momenteel Locatiemanager Call Center Lelystad. Per 01 oktober 2009 stop ik met werken en mag ik van mijn pensioen gaan genieten.

Hobbies: Eigenlijk vooral en alleen voetbal. Aangezien ik meer vrije tijd krijg ben ik dit seizoen weer begonnen als trainer. Bij de Sweach zo. In de 6^e klasse. In de jaren negentig heb ik hier ook drie jaar gewerkt.

Voetbalcarrière: vanaf mijn negende Blauw Wit. Circa 9 jaar in het eerste en drie jaar IJVC als speler/trainer.

Hoe gaat het met u: Prima. Wij zijn gelukkig allemaal gezond. Dat is toch het allerbelangrijkste en ben ik erg dankbaar voor.

U kwam van het Leeuwarder Blauw Wit '34 en was er vorig jaar ook nog actief wat trekt u aan in deze club?

Ik ben dit jaar 50 jaar lid. Mijn vader was in de jaren zestig bestuurslid, mijn broer heeft allerlei functies bekleedt en datzelfde geldt voor mij. Ben nu alweer zo'n elf jaar bestuurslid Technische Zaken. Kortom Blauw Wit is als familie, en daar voel je je bij thuis.

Hoe doen uw zoons het momenteel bij Blauw Wit '34?

Mijn oudste Jan Hendrik (27) heeft vanaf zijn 18^e tot 24^e vast in het eerste gespeeld. Een ernstige blessure heeft hem de laatste jaren doen sukkelen. Hij maakt nu op eigen verzoek deel uit van de 2^e selectie. Eerst weer echt fit worden en dan proberen de stap naar het eerste toch nog een keer te maken. De andere twee Anton (24) en Cees (21) maken al enkele jaren deel uit van de eerste selectie en hebben momenteel beide een basisplaats. Anton als rechtsachter en Cees als linker middenvelder of centrale verdediger. Ik ben erg trots op deze drie!

Hoe lang hebt u na u IJVC periode nog gevoetbald, en waar?

Nog drie jaar in het eerste van Blauw Wit. In mijn laatste wedstrijd tegen ON Groningen werden we kampioen en Blauw Wit promoveerde naar de Hoofdklasse

Tijdens u IJVC periode was u trainer / speler hoe beviel dat?

Dat beviel wel, maar was natuurlijk best lastig. Een training geven was toen ook al niet een probleem maar je moest er ook voor zorgen dat je niet faalde tijdens de wedstrijden op zaterdag. Er was dus altijd wel een bepaalde druk. Al met al is het best aardig gegaan, zeker als je bedenkt dat ik nog maar 23 was toen ik begon. Veel spelers waren ouder. Fijne tijd met prachtige mensen: o.a Lammert Koster, Ids Kuindersma, de familie Post en Sikma. Ook leuke spelersgroep.

Hoelang hebt u bij IJVC gevoetbald en in welk team:

Drie jaar (1974-1977) speler/trainer IJVC 1

Wat vond u typisch IJVC:

In die jaren de gezelligheid, het familiale en de feesten. Alles werd vooral georganiseerd door Lammer Koster. Ik trof een keer de burgemeester van Wymbrits. De man stelde zich ook voor als burgemeester van Wymbrits. Ik zei: "bent u dat echt? Ik dacht altijd dat Lammert Koster dat was". Lammert kende hij wel en hij moest er hartelijk om lachen.

Leukste ervaring tijdens uw IJVC periode:

Ongeslagen kampioenschap in 1974 (helaas in het derde jaar gevolgd door een degradatie). Ook de 5-1 thuisoverwinning tegen ONS staat me bij (4 goals van Arie Hoekstra red.) De enige wedstrijd in mijn leven, waarbij ik mijn vrouw tijdens de wedstrijd een dikke "tuut" heb gegeven!

Enkele korte steekwoorden:

Mooiste club: Blauw Wit

Mooiste vrouw: ongetwijfeld mijn Pita

Mooiste auto: geen voorkeur, als ie maar rijdt

Beste kroeg: Wapen van Leeuwarden

Mooiste muziek: The Kooks, Golden Earring

Lekkerste drank: Beerenburg met ijs

Internet: www.voetbalprimeur.nl

Krant: LC

Henk Buning, we danken u voor uw tijd!!